



www.justafrica.se

Med fötterna i Väst- och Östafrika och med en kärlek till den afrikanska kontinenten driver vi butiken och konstgalleriet Just Africa. Vi vill sprida den samtida designen och hantverket till en bred publik i Sverige. **Vårt namn** Just Africa tydliggör vår värdegrund - afrikanskt och rättvist. Tyngdpunkten bland våra varor ligger på det samtida uttrycket, men vi har också ett sortiment av mer traditionellt hantverk. Merparten av våra varor handlar vi själva direkt på plats i antingen Burkina Faso eller Tanzania. Där arbetar vi främst tillsammans med hantverkare och småföretagare som vi haft kontakt med under många år. **I vår butiklokal i Stockholm ryms också ett galleri där vi ordnar utställningar, temakvällar, konserter och olika evenemang.** Vi vill vara en levande butik där banden mellan Sverige och länder i Afrika hela tiden förstärks. För Dig som inte bor i Stockholm eller tycker att det är mer bekvämt att handla på nätet, finns vår webbshop.

I Burkina Faso har vi flera fantastiska samarbetspartners som skapar unika och spännande produkter. Kvinnogruppen Gafreh från Bobo-Dioulasso som tillverkar väskor av återvunna plastkassar. Ett exempel på återvinning när det är som bäst; plastkassar som används ett kort ögonblick blir till bra och hållbara väskor med ett långt liv. Och designern Hamed Ouattara som förvandlar slitna oljefat till vackra möbler. Också han visar att material vi vanligtvis ser på som skräp kan omvandlas till funktionella och vackra föremål **som fyller praktiska såväl som estetiska behov** i våra liv! Vi tror på den kreativa kraften hos våra producenter och berättar gärna mer! Varje föremål har sin historia!

Södermalmstorg 4

116 45 Stockholm

hej@justafrica.se

Tel: 08-10 06 82

Öppettider: mån-fre 11-18, lör 11-16, sön 12-16

